

Tal av Ingemar Alenäs Nationaldagen den 6 juni 2017

Kära Nationaldagsfirare!

Kära Vessigebor!

Det är härligt att vara här på Gurkbänken!

Jag känner en stor ära samt glädje och inspiration att få hålla högtidstalet vid firandet av Svenska Nationaldagen här på Gurkbänken i Vessigebro.

Ett stort TACK vill jag rikta till alla Er som varit med och arrangerat dagens firande här i Vessigebro! TACK till alla föreningar som bidrar till gemenskapen och delaktigheten i Vessigebro. TACK till föreningen som vårdar ängsmarker och nyckelbiotoper som är våra gröna lungor där vi gemensamt kan njuta av naturen i samhällets närhet.

I dag firar vi Sveriges nationaldag. Den 6 juni är en särskild dag i svensk historia. Det är Gustav Vasas kröningsdag som markerar Sveriges självständighet som land. Och flera grundlagar har skrivits under - eller beslutats just den 6 juni. Ett exempel är vår Regeringsform som säger:

*Den offentliga makten skall utövas med respekt för
ALLA människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet!*

Vår nationaldag infaller den tid på året då den svenska sommarens portar öppnas på vid gavel. Sverige visar nu upp sig i sin fulla prakt, med en natur och ett djurliv som får vår omvärld att slås av häpnad. Det är den tid på året då vi är många som känner lite extra för vårt land och dess vackra natur.

Loricks smideslax hälsar ALLA välkomna till Vessigebro! Vårt samhälle har fått ett nytt inslag efter Hertingprojektet; flugfiskarna nedanför vägbron. Spana in filmen "Fria Vatten". Spana in "Naturguide Falkenberg". Spana in "ätran.se". Tillåt dig att bli förälskad i vår vackra natur.

Och i Sverige får vi ALLA fritt njuta av denna underbara natur! Vi har den svenska allemansrätten som är fantastisk när alla tar sitt ansvar för att hålla naturen ren.

Glas, plast, plåt och kemikalier kastar och dumpar vi självklart inte i naturen! Tänk på att fåglar, fiskar, fjärilar, hundar, hästar, katter och kossor kan skadas av sådant som inte hör hemma i naturen!

Nationaldagsfirandet förknippar vi också många gånger starkt med Hembygden – vi får hembygdskänsla. En känsla av mänsklig värme och glädje förenad i lokal sammanhållning. En känsla av de lokala kultur- och naturupplevelsorna. "De ska va gött å leva!"

Vi har många natursköna platser i Ätradalen och i vår kommun. Storslagna naturupplevelser tycker jag vi har i Högvadsåns vattensystem med Sumpafallen och i Fegens inspirerande natur.

Ja, kommunen har allt från havet med strandängar, mellanbygden med ängsmarker, till natursköna skogsmarker med en rikedom av 256 sjöar!

Carl von Linné hade fyllt 310 år i år. Jag hoppas att ni tar Er tid att liksom han upptäcka alla 101 smultronställen som finns i vårt närområde, i Ätran, i Halland och i Sverige. Låt naturismen stå i centrum. Ge dig tid att liksom Linne´ upptäcka det som finns här hemma i vår svenska natur.

Ett drag som förenar de allra flesta av oss är viljan att bygga för framtiden. Att investera idag i hopp om att nästa generation ska få det bättre. Att vilja det bästa för våra barn och barnbarn.

Det gäller den skogsbrukare som idag går ut och planterar den skog, som är färdig att avverka först om 70-80 år. Det gäller den lantbrukare som planterar frön som ger oss vårt dagliga bröd. Det gäller de investeringar som ger oss ett klart och rent dricksvatten i Ätran! Det gäller värden av skogarna, sjöarna, älvarna och ängarna.

Dessutom har vi det nordiska ljuset. Den klara luften. Det rena vattnet! Med de glada laxarna!

Dessa gåvor är nyckeln till den ljusnande framtid som vi alla är med och skapar tillsammans.

Ja – vi har verkligen mycket att fira på vår nationaldag!

Jag vill önska Er alla en skön sommar!

Låt oss förenas i ett fyrfaldigt leve för Sverige, leve det:

HURRA, HURRA, HURRA, HURRA!